



Druestrup, d. 19. april 2023

Skolelederens beretning

"Gå ikke over åen efter vand...." et citat vi helt sikkert alle kender, men jo nok ofte tænker meget lidt over. For hvorfor skulle man gå over åen for at hente vand, når nu man bare kan tage det vand der er netop foran næsen på en?

Men det er jo samtidigt et vældig godt citat, som beskriver det at lave skole som, vi jo gør her på Druestrup Friskole - og nu rent faktisk har gjort i snart 137 år. For mange af tingene er jo de samme som det har været i årtier, her tænker jeg eks. på læring i velfungerende fællesskaber, den naturlige respekt for voksne mennesker og deltagelse af vores skønne forældre i skolens hverdag. De ting, som vi som skole/samfund værdsætter så meget, er samtidigt ting som så let forsvinder når man står på den anden side af åen - altså ude i den store digitale verden. Vi har som samfund valgt at lede efter "nyt vand", og jeg tror vi i vores higen efter de nye svar og muligheder glemmer, at vandet i åen faktisk stadigvæk er brugbart! Vores elever har som så mange andre børn og unge, flere og flere personlige udfordringer såsom angst, stress, forskellige diagnoser og desværre også selvskadende adfærd. Men hvordan kan vi over så kort en periode have "tabt" en stor del af en ungdomsgeneration, hvor det at have personlige udfordringer som tidligere nævnt, nu nærmere er normalen - også i vores del af landet. Jeg tror på at de fysiske fællesskaber er en vigtig faktor i vores unge menneskers trivsel. De fysiske fællesskaber kan nemlig noget som fællesskaber over nettet ikke kan, og det tror jeg desværre vi voksne har glemt - måske fordi åen i en periode har været mudret til, og vandet måske ikke følte brugbart. Nu står vi på den anden bred og kigger alligevel fortsat fremad... Løsningen på de unges problemer må "da" være endnu længere fremme, måske vi ligefrem skal over endnu en mudret- eller tørlagt å. Hvad er det vi kan se derude som giver os tro på at svaret er der?? Måske vi i stedet for skal vende os om.... Vende os om og se tilbage på det vi ved der har fungeret i årtier. Det betyder jo ikke alt var rosenrødt tidligere, men de problemer som tidligere årgange sloges med, betød bare ikke, at der kom nær så mange meget skrøbelige unge mennesker

ud af grundskolerne. Fordi de fleste var en del af nogle fysiske fællesskaber. Om det så var i fodboldklubben, i modelflyverklubben eller til musik i aftenskolen – så mødtes man med andre mennesker i den virkelige verden. Den virkelige verden stiller nemlig krav og har forventninger til en og selvom det ikke altid er nemt, så trives mennesker med krav og forventninger – og det skal vi nok i højere grad tilbage til. Fællesskabe, hvor man kender sin rolle, fællesskaber hvor der er forventninger til dig/jer som mennesker og fællesskaber som gør man er sammen om noget.

Så hvis vi i stedet for altid at kigge fremad efter løsninger også kigger bagud, så kan man sige at *"Der er ikke rust på et nyttigt redskab"*... et gammelt og vist nok et citat af ukendt oprindelse – men det gør det jo ikke dårligere. Vi skal netop sørge for der ikke kommer "rust" på vores fællesskaber. Ikke kun dem på Drustrup, men også de fællesskaber der er i og udenfor klasserne, til private arrangementer og i fritiden – men det er en fælles opgave, og vi vil rigtig gerne have at I er med til det. Vi, som skole, kan ikke stå alene med denne opgave, så I forældre har i dag en endnu vigtigere rolle i dette end tidligere. For de fællesskaber som tidligere var en selvfølge, er det ikke længere i dag....

Men dette år var også et år, hvor vi fik mulighed for at pleje vores mange fællesskaber her på Drustrup. Det var nemlig endeligt det skoleår, hvor vi har kunne sige helt farvel til coronaen som en udfordring for vores skole, og ikke mindst for vores allesammens hverdag. Helt væk er den jo ikke, men den betyder ikke længere noget for planlægningen af vores skoledage. Det har også betydet, at jeg har haft et helt skoleår, på sådan helt traditionelt Drustrup vis, og sikke en fantastisk oplevelse det har været. Vi har kunne afvikle samtlige arrangementer dette år, og det har været helt igennem fantastisk at få jer forældre indenfor husets "mange" vægge igen – det er jo, som tidligere nævnt, netop det fysiske fællesskab der betyder noget i hverdagen. De mange fantastiske oplevelser som skolekomedie, forårskoncerten, juleklippedag mm er jo noget af det som gør hverdagen på Drustrup helt speciel, og noget vi som fællesskab skal værne om. Skarpest på mit nethinde for året 2022 står dog den fælles lejrskole – nuvel det var intenst, man var som voksen på hele tiden.. men for pokker hvor gav det også bare meget energi til en som mig. At opleve en gruppe forældre lave, ikke bare mad, men faktisk virkelig lækker mad til 225 mennesker var en utrolig oplevelse – det er jo netop dét fællesskaber kan. Forældre på tværs af årgange, på tværs af kendskaber til hinanden og på tværs "madkundskaber", skabte sammen en helt utrolig stemning omkring de vigtige måltider. En anden

ting der sprang i mine øjne var vores skønne 8 og 9 klasses elevers håndtering af de mindste lejrskole "nybegyndere". Fra fællesskabet på busturen, til hjælp med sengene, til fællesspisningen – det varmer vitterligt helt ind i hjertet. Jeg glæder mig allerede til turen i 2024 😊.

En anden ting som virkelig varmede mit hjerte i 2022 var den enorme opbakning der var til efterårets arbejdsdag. Cirka 50 forældre + en masse børn dukkede op, og vi fik vitterligt nået en masse på skolens udearealer. Det var alt fra fældning af døde træer, beskæring af hække og frugttræer, maling af 2-3 klasses bygningen og en masse rep. af legehuse og hegn mm. Erik og jeg havde egentlig planlagt at skifte hegnet langs åen denne dag, men et hurtigt arbejdende forældreudvalg valgte anderledes. Man fjernede hele det gamle hegn, og kom så 14 dage senere og brugte en hel lørdag på at sætte mere end 320 meter hegn op - i regnvejr! Det er helt unikt og noget som vi virkelig skal huske at sætte pris på både som skole og som forældre til elever på skolen – så tusind tak til alle som deltog både på arbejdsdagen og med opsætning af hegnet.

Vi talte på sidste års generalforsamling omkring et kommende byggeri. Det har vi desværre været nødt til at sætte i bero, da krigen i Ukraine har gjort, at omkostningerne til et sådanne byggeri steg voldsomt. Vi har bestemt ikke langt tanker på hylden, men vi har i stedet for valgt at fokusere på mere vedvarende energiløsninger til skolen. Vi har brugt store dele af efteråret på at undersøge muligheden for solceller på vores 2-3 klasses bygning og er så langt i processen, at vi håber det vil kunne stå klar inden sommerferien. Det er naturligvis en stor udskrivning (cirka 400.000kr), men umiddelbart har vi allerede efter ca 7 år tjent pengene ind igen. I hele processen har det også været tænkt ind, at vi som skole gerne må vise vejen i forhold til den grønne omstilling – og her sender det et godt signal.

Skolens økonomi er fortsat god og sund trods de mange ekstra udgifter pga. krigen i Ukraine. Det betyder også, at vi i budgettet for 2023 ikke umiddelbart er tvunget til at skære ned i nogle ting, men vi har alligevel forsøgt at være meget konservative i vores budgetlægning. Således budgetterer vi med et overskud på ca. 350.000kr for kalenderåret 2023, hvilket er lidt under det vi gjorde for kalenderåret 2022 – men igen, vi har forsøgt at tage højde for de utrolig mange prisstigninger vi også som skole oplever i dagligdagen. Nogle små eksempler er at en kasse papir er steget fra ca. 80kr til ca. 220kr og

busturen til svømning er steget fra knap 1900kr til ca 2300kr. Det lyder jo hver især ikke af meget, men mange bække små... så løber det alligevel op.

Jeg er glad for endnu engang at kunne stå her og fortælle alle fremmødte, at denne skole virkelig er noget ganske særligt. Udover at vi er en gammel og traditionsbunden skole, så er vi også dygtige til at forny os – og vi prøver hele tiden af finde det rette mix i "tage vandet fra åen vi står ved, men også huske at der naturligvis er brugbare ting på den anden side". Det er en "bunden" opgave som jeg har stort fokus på, og som jeg også ved er en mærkesag for mange i personalegruppen, blandt jer forældre og blandt tidligere tilknyttede personer. Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde på Druestrup Friskole, og ser frem til endnu et fantastisk år sammen med elever, forældre og ansatte!

Søren Jul Christiansen
skoleleder